

Armoede in Albanië 2

Iedere keer wanneer we op reis zijn in Albanië, raakt het ons, wanneer we de huizen van de arme mensen binnen lopen; hun erbarmelijke omstandigheden. We luisteren naar hun nood. We vragen hoe het gaat met de kinderen en of ze naar school gaan. In ons welvoorzien Nederland gaat ieder kind naar school, maar vooral in Korçë wordt dat nog al eens achterwege gelaten. Bijvoorbeeld wanneer het schoolgeld niet betaald kan worden of wanneer de discriminatie van de kinderen; zigeuners tov van de Albanesen te grote proporties aanneemt.

Het gezin op de foto wordt gesponsord door mensen uit onze gemeente. De moeder Anjeza is onze contactpersoon voor de, onder onze verantwoordelijkheid vallende, 22 noodlijdende gezinnen in Korçë. Anjeza heeft het werk van Linda overgenomen, die wegens ziekte en zorg het werk moest stoppen. Anjeza bezoekt alle gezinnen regelmatig en weet wat er speelt, ze bidt met hen en helpt hen voor zover mogelijk. Ook regelt zij de voedselpakketten. Dankzij haar hebben we nu van elk gezin de samenstelling en een foto gekregen.



In de zendingsbidstond, iedere eerste maandag van de maand, bidden we o.a. steeds voor deze gezinnen. Dankzij Anjeza hebben we de gegevens van al de gezinnen, met een foto. Binnenkort gaan we (Henk en Dieuwke) met Henny en Rene opnieuw middels een reis naar Albanië. We bereiden ons daarop voor, door info van de gezinnen te delen en door gebed voor hen en voor de reis. Ook gaan we een grote koffer vullen met spulletjes en tasje voor de gezinnen. En... we gaan in Albanië nog meer ondernemen. Bezoeken van ongeveer 10 arme gezinnen in Korçë, waar we een voedselpakket achterlaten en wat persoonlijke praktische cadeautjes.

- * Bezoeken van de mannen-gevangenis in Korçë. Hopelijk krijgen we toestemming. Een bijbelse boodschap mogen we daar brengen en kunnen de mannen ook de hand schudden.
- * Mogelijk hebben we deze keer weer een vrouwenavond, waar we een boodschap mogen brengen en creatief bezig kunnen zijn.
- * Een bezoek aan het bejaardenhuis in Shkoder, dat aan de andere kant van Albanië ligt, in het noorden, staat ook op de planning. En de bedoeling is, dat we de weduwen bezoeken, waar we al eerder zijn geweest. Zij hebben het geestelijk en financieel niet makkelijk, sinds hun man overleden is. En een bezoek is daar heel welkom.

Heel graag ontvangen we nog tot 25 okt babykleertjes voor NOEL, (4 mnd)

En ook cadeautjes voor de andere gezinnen in Korçë zijn welkom.

Een tasje met speelgoed voor de kinderen en wat spulletjes voor de moeder. Bij elk gezin laten we dan zo'n tasje achter. Maar een financiële bijdrage is ook altijd welkom.

(Bedankt voor alle kleertjes en giften!)